

## Puszta Eldorado

Begin dit jaar hebben Christina en ik een weekje bij Puszta Eldorado geboekt van Sjors en Hellen Streur om vogels in de vrije natuur te fotograferen.

Bij aankomst op het vliegveld werden we opgewacht door Sjors. Na een rit van ongeveer 2 uur door het Hongaarse landschap kwamen we op de plaats van bestemming aan, een heerlijke relaxte locatie midden in de natuur. We hadden een prachtige ruime bungalow tot onze beschikking.

Daar we het Wild-life op maat arrangement hadden geboekt lag er voor ons een programma klaar.

Wat inhield dat we als twee prinsesjes werden rondgereden door Sjors en gids Ballasz, een bioloog met een vurige passie voor vogels en natuur die bij elke waarneming voluit riep „There shoot it!!!” ( Uiteraard met een SD kaartje en niet met kogel.) We hebben ontzettend veel gezien waaronder een Roodpootvalken kolonie, Oeverzwaluwen, Bijeneters, nest Zwarte spechten, grote Trap, Scharrelaar, Hop, Steenuil enz.

Een pracht ervaring was toch wel de boottocht over de Tisza rivier met vogels als de Kwak, Aalscholver, Zwarte stern, Zwarte ooievaar, IJsvogel en boven je hoofd cirkelend de imposant arenden.

We hebben ook een bezoek gebracht aan het vogelhospitaal waar gids Ballasz bij aangesloten is en waar ik mocht assisteren bij een operatie van een Buizerd die ik vervolgens geadopteerd heb.

Dit was toch wel één van de hoogtepunten. Verder hebben we ook nog enkele parken bezocht.

Mede door de ongedwongen sfeer en de inzet van Sjors en Hellen om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken inclusief de heerlijke maaltijden die verzorgd werden door Hellen

hebben Christina en ik het bere naar ons zin gehad.

Zo keerden we tevreden huiswaarts met een mooie ervaring rijker en prachtige foto's.

Bianca Commissaris en Christina Scheepers.